

Dauwrit Drunen

Afspraak vrijdag 19/07/2019 B&B “ D’n Duinwal” Udenhout.

Als eerste aangekomen worden we hartelijk ontvangen door de heer des huizen.

Vanuit onze B&B zijn we direct in de Drunese Duinen. Voor onze paarden is het even wennen. Gewoonlijk met z’n 2tjes op stap dienen ze nu rekening te houden met de andere paarden. Even aftasten waar hoor ik thuis in deze kudde, af en toe oren plat naar achter als er een ander paard te kort bij komt of als er eentje wilt voorbij steken maar na een tijdje ging dit echt wel heel goed. Afwisselend vooraan, achteraan of ergens tussen de koplopers en de achterhoede rijden, het kan allemaal.

Deze streek is gewoonweg zaaaalig om te rijden. 95% zandwegen.

Via de duinen rijden we naar de grote plas (ijsbaan) waar de paarden even hebben kunnen drinken. De meeste paarden gingen vlotjes in de plas Met geduld en verwoede pogingen is Design er toch in geslaagd om haar schrik te overwinnen en trotseert ze het water . Missie geslaagd zou ik zeggen.

Alles komt aan bod op deze rit. Duinen, de grote plas, bossen en heide. Hoe de paden hier bijliggen, daar kunnen ze bij ons in België nog een lesje van leren. De paden lenen zich uitstekend om te draven en galopperen. Tegen 13u30 is het tijd voor onze lunch in “Roestelberg” Paardjes netjes gestald in de voorziene plaatsen en wat te drinken gegeven en vervolgens onze overheerlijke lunch genuttigd.

Met goedgevulde buikjes keren we terug naar onze B&B en hebben onze paarden 20km in de benen. Een frisse douche zowel voor paard als ruiters is zeker niet overbodig. Nadat onze paarden eten hebben gekregen is het onze beurt voor ons avondeten bij “de Heeren Janssen” in Helvoirt, er wordt nog wat nagepraat en vervolgens kruipen we niet te laat onder de wol ivm onze dauwrit de volgende ochtend.

Hier was het’ m om te doen.

Om 4u45 loopt de wekker af, we willen deze ochtendwandeling met zonsopgang zeker niet missen.

Zoals afgesproken zit iedereen om 5u30 op z’n paard om van deze prachtige wandeling te genieten. En of we genieten, het zicht, de stilte, de rust,..... het is echt de moeite waard.

Terug naar onze B&B, waar er een rijkelijk gevulde tafel op ons staat te wachten. Tegen 10u30 zitten we alweer op onze viervoeters om via Roestelberg, langs de grote plas naar Manege van Loon te rijden waar we onze paarden kunnen stallen en we zonder problemen kunnen lunchen. Na de lunch is het rechtstreeks richting B&B wegens het slechte weer dat op komst is. De teller staat op 25 km, onze paarden verdienen het om even lekker te kunnen rollenbollen in de paddock, lekker afspoelen, en heel belangrijk hun dagelijkse rantsoen binnen te krijgen.

Ondertussen komt de heerlijke geur van ons avondeten ons tegemoet. Michel Vandergucht is speciaal even over en weer gekomen om voor ons een bangelijke lekkere zeevruchten/rijst schotel op tafel te toveren. Met deze, hebben we kennis kunnen maken met

Michel zijn kookkunsten. Het resultaat mag er best wel wezen, Het was om duimen en vingers af te likken. Bedankt Michel om ons zo te verwennen en dat op ons eerste ATR weekend.

Zondag 21/7 afspraak iedereen om 8u paarden eten geven om dan na ons ontbijt nog een mooie tocht van 17km te doen om dit weekend af te sluiten.

We rijden via de bossen met mooie lange paden richting Eetcafé "De Klinkert" in Drunen waar we lunchen Na ons middagmaal is het terug richting B&B en zit ons weekendje erop.

Weet je, eerste tocht met ATR na 9 maanden lidmaatschap, een zwangerschap duurt toch ook 9 maanden, 9 mnd om iets unieks te laten groeien, koesteren en dan om er met volle teugen van te genieten.

Wel dit weekend was genieten, genieten, genieten.....dit smaakt duidelijk naar meer

Sonja Commers en Eddy

